

Lieve mensen,

Ik begin met niet zo'n leuke mededeling.

Jan Wessels is vanmorgen ter observatie opgenomen in het ziekenhuis in Assen. Hij had vannacht erge druk op zijn borst. 'Een paar dagen geen mail' appte hij mij vanmorgen uit het ziekenhuis. Ik heb besloten om de mails wel te blijven versturen en heb Herman Heller gevraagd om mij even te helpen met het technische deel: de foto's. Ook houd ik jullie via de mail op de hoogte van de gezondheidstoestand van Jan.

Inmiddels zijn dus Lourdes gepasseerd en komen we vandaag door het mooie stadje Burgos op weg naar Salamanca

Burgos staat met name bekend als stad waar veel pelgrims neerstrijken, die de Camino de Santiago lopen. Het is ook een hele leuke stad om te bezoeken. De stad bruist en heeft veel terrasjes en restaurants. De hoofdbeckenswaardigheid van Burgos is de grote Santa Mariakathedraal. Deze is enorm en de voornaamste reden van een bezoek aan de stad. Deze kathedraal staat als enige kathedraal van Spanje op de werelderfgoedlijst van Unesco.



Het bezoek aan de stad begint voor velen ook bij deze kathedraal. De kathedraal is niet te missen. Tegen betaling kun je de kathedraal bezoeken. Wil je het goed zien, neem dan de tijd. De kathedraal is immens. Je loopt langs veel verschillende kapellen. De ene is nog indrukwekkender dan de andere. Daarna ga je nog door de vele bijgebouwen heen.

Vlak bij de kathedraal vind je de stadspoort. Deze is ook erg mooi om te zien. Als je achter de kathedraal omhoog loopt vind je daar de San Esteban kerk. Hier kun je eventueel nog doorlopen naar het kasteel, waar ook een mooi uitzichtpunt over de stad bij ligt. Ook het plaza mayor is leuk om rond te struinen. Geniet voor de rest van het heerlijke eten tegen betaalbare prijzen. Het blijft een pelgrimsoord. Buiten de stad ligt nog het bezienswaardige klooster van Las Huelgas.



Dan eens even kijken wat we aan kilometers binnen hebben gekregen.

Van gisteren nog km van *Riet Zitvast*. Ze heeft meegedaan aan een wandeling uitgezet door de Friese Lange Afstand lopers (FLAL). Ze koos voor maar liefst 40 km. Om onderweg nog een bezoekje te kunnen brengen bij familie week ze twee keer van de route af. Voor 8.30 uur gestart en toch om 5 uur binnen. Maar liefst 44 km gelopen. Top! Afgelopen donderdag nog een mooie dag beleefd voor nabestaanden, georganiseerd door het Bisdom Groningen.

Dan nog wat kilometers van *Alexander Wenker*. Gisteren voor het eerst van dit seizoen weer een mooie tocht op de racefiets: 68 km. Plus nog 12 km op de 'stadfiets' brengt het totaal op 80 km. Daarnaast nog 7 wandelkilometers erbij. Totaal 27 km.

Net als ik zaten ook *Jan en Lida van Houten* op de verkeerde MOL! Ha, ha! Ik vond het er ook wat Anne betreft wel erg bovenop liggen en dacht: dan is ze het vast niet. Maar ja, zo zie je maar ..

Afgelopen week niet zo veel kilometers kunnen maken. Nieuw kozijnen en afgelopen maandag een laatste kuur voor *Jan* bij het UMCG waren daar de oorzaak van. *Lida* heeft bij haar wandeling rondom het UMCG de voorbodes van de lente gefotografeerd. Totaal inclusief 12 km fietsen: 12 kilometer



Met een complimentje over de verslaglegging van *Bernadet Beunders* meldt ze ook meteen weer heel wat kilometers. Fietsen 96 km, wandelen verschillende routes Asser Bos, Hoornse Bulten, Kampsheide, Baggelhuizerplas etc. Totaal 48,5 km. Fijne week voor iedereen van *Bernadet*.

Een van de routes door de Bollenstreek dat was ons doel voor vandaag. Over dijken, dwars door weilanden, klimmend over hekken en wandelend door Lisse. Onderweg weer een prachtig beschilderde Tulpenbol gezien. Een heerlijke wandeling, weliswaar zonder zonnetje, maar met de juiste temperatuur. De afstand was 13 km. Dat is keer 2: 26 km. Nu verder nog genieten van de WK allround. *Cor en Wenny*





Itty Oostendorp heeft vandaag met de kleinkinderen gewandeld in het "Happy Stone Bos" en ook nog wat gevonden. Word je vrolijk van toch?

De wandeling was 2 km.

De wandelkilometers van *Cintha en Rien* van woensdag en vandaag 19,6 km.

Hans en Truus samen 7 km.

Diny Ganzevles geniet elke dag van de mooie verhalen en foto's van de wandelaars. Vanmorgen vroeg de wandelschoenen aangetrokken en in de heerlijke kou en veel wind genoten van de natuur. Wij wilden de opening van het Holocaustmuseum volgen. Wat een ontroerend en indrukwekkend verhaal. NOOIT MEER!!!

Maar het gebeurt nog steeds. Ik moest weer even een tochtje maken, zoiets kan ons brein toch niet makkelijk verwerken! Vrede is wat we nodig hebben. Deze week 73,3 km gewandeld. Morgen weer verder! *O ja ik had Anna als de MOL!*

Dan tot slot nog een berichtje van *Jan Klever*. Voor het eerst in een paar weken weer een klein rondje gelopen met *Riet* naar de brievenbus. Samen 2,5 km. Daar tellen we van de laatste 2 weken 10 km wandelen en 30 km fietsen bij van *Jan*. Totaal dus 20 km.

Anneke en Jan de Haan hebben vandaag in het Tonckensbos gelopen: 27 km en gisteren rondom Assen 13; samen 40 km.

Vandaag opgeteld 320 km. Dan hebben we in totaal nu 5809 km afgelegd.

Dan gaan we morgen op weg naar Fatima.

Wat er nu nog aan km binnenkomt neem ik morgen mee in de mail mee.

Wij wensen jullie een hele fijne avond. Tot morgen.

Truus

