

We nemen de tijd om een dagje rond te kijken in:
Salamanca, met als bijnaam: de Gouden Stad!

Historie, studentenstad, sfeer, mooie monumenten, zomaar een paar kenmerken die Salamanca heel goed beschrijven. Daarom kunnen we er natuurlijk niet omheen om ook even een bezoekje te brengen aan deze sfeervolle stad waarvan de gehele binnenstad op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Het is een kleinschalige stad, maar heeft alles te bieden. Van fijne restaurants tot winkelstraten met de leukste winkels en bijzonder goede uitgaansgelegenheden met discotheken en barretjes. Wat ook goed is om te weten: bijna alles in de stad is op loopafstand, zo kun je al wandelend de vele historische gebouwen bewonderen. Ga ook zeker hier en daar even naar binnen en je zult versteld staan van de schoonheid!



HISTORISCHE FEITJES

- De stad is al gesticht rond 400 jaar voor Christus,
- Salamanca was een belangrijke stad op de Ruta de la Plata, de zilverroute,
- Een brug in Salamanca stamt al uit de 1e eeuw en is voor de helft bewaard gebleven, het is de Puente Romana (Romeinse Brug)
- De oudste universiteit van Spanje is in Salamanca te vinden, deze school is gesticht in 1218,
- De wereldberoemde ontdekkingsreiziger Columbus heeft Salamanca eens een bezoek gebracht,
- Rond 1580 studeerden er al 6.000 studenten aan de universiteit van Salamanca,
- De meeste gebouwen in Salamanca hebben hun uiterlijk te danken aan de renaissance, maar veel hebben ook gotische of romeinse kenmerken,
- Al sinds 1988 behoort het oude stadscentrum tot werelderfgoed van UNESCO.





Net toen ik gisterenavond afgesloten had kwamen er nog kilometers binnen van *Yvonne Vos*. Met een vriendin had zij een wandeling gemaakt van 8 km in de omgeving van Nunspeet. Lekker weer en een mooie omgeving.



Magda de Groot heeft de afgelopen week 14 km gelopen.

Janneke gaf gisterenavond op de valreep nog 9,2 km door, gewandeld met de hond en vanmorgen samen met *Andre* 40 baantjes gezwommen is 2 km.

56 kilometers van *Jan en Julia ter Schure* van de afgelopen week.

Jan Verhoeven heeft een zaterdag een wandeling in Hoorn gemaakt en gisteren de moestuin lente klaar gemaakt en een stadswandeling. 20 km



Yvon van Diemen en haar man lopen zich flink warm in Roden en omgeving. We mogen er 100 km bij tellen. Ze zijn aan het trainen voor de route Oviedo-Santiago, maar dit jaar eerst van Lissabon naar Porto.

Herma Steenkist heeft de afgelopen dagen 24 km gefietst en 9,7 km. gelopen is samen 15,7 km.

Tiny en Floris Vinke waren niet zo enthousiast over hun wandelresultaten en hebben vanaf de aanvang van de wandeling maar niets doorgegeven. Ze wandelden zeker elke dag 5 km samen. Vandaag zelfs 8.

We zijn 26 dagen onderweg. Ik tel er 120 km.

Yvonne Vos heeft vanmorgen weer gewandeld met de groep dames uit Roden. Route Mensingebos 4,5 km en er naar toe op de fiets 5,5 km Samen 7 km.

Jeannette en Frans Doesburg Smits zijn nog heerlijk met vakantie in Oostenrijk. Na het skiën nog 6 km gewandeld. Dus 12 km erbij.

Totaal aantal km vandaag: afgerond 364 km

Totaal hebben we er nu 6173 km opzitten.

Morgen gaan we dan op weg naar Fatima. Het Sanctuarium van Fatima is een van de belangrijkste bedevaartsoorden voor Mariaverering waar pelgrims van over de hele wereld samen komen. Joep heeft er in het filmpje nr. 4 uitgebreid aandacht aan besteed.

Nog even ter info: met *Jan* gaat het naar omstandigheden goed. Morgen meer.

Fijne avond allemaal.
Truus