

Lieve mensen,

VASTENACTIE

Bij het openen van de mail zag ik het al. Niet zo heel veel kilometers vandaag. Ik begrijp het wel.....

Weer geen zon gezien. Althans niet in Bovensmilde.

Zo langzamerhand begint het nu toch wel te vervelen vinden jullie ook niet? Gelukkig hebben we nog een aantal echte 'doordouwers' die er wel op uit gaan en nog een paar kilometers van onze vakantiegangers in Australië.

Eerst nog 10 km van *Marcel Wellen*. Hij heeft afgelopen zondag nog een 'duurloopje' gedaan in het dorp.

Alexander Wencker heeft gisteren nog 3 km gewandeld en 24 km geschaatst is samen: 9 km. Zijn inspanningen tellen dubbel. Hij helpt ons om ons einddoel te bereiken n.l. Assisi en hij bereidt zich tevens voor op de wintertriathlon in Enschede a.s. zaterdag. We gaan hem volgen!



Hilde en Mans de Boer hebben vanaf 6 maart samen nog 29 km gewandeld in Melbourne en Hilde nog 6 km extra. Totaal dus 64 km.

Hilde en Mans zijn samen naar Yarra Valley geweest om een mooie wandeling te maken en ze hebben nog een bezoekje aan de dierentuin gebracht. Verder was het toch echt te warm om te wandelen.

Vandaag vliegen ze weer naar huis.

Nog een paar mooie foto's om van mee te genieten.



De oogst van *Joke Kingma* van de afgelopen drie dagen is 15 km.
Een bedankje voor de boeiende verslaglegging van de route. Leuk om te volgen!

Vanmorgen heeft *Wenny* weer een lekkere duinwandeling gemaakt van 8 km.
Deze keer geen foto's!

Betty de Groot heeft gisteren en vandaag 36 km gefietst; 9 km erbij!

Op de valreep nog 25 kilometer van *Herman en Paula Oosterman*.
Samen 26 km gefietst en Herman heeft nog 5 en 7 km gewandeld.
Ze staan er weer bij.

Vandaag zijn er 158 kilometer bijgekomen.
Totaal hebben we inmiddels 6331 km afgelegd.

Dat betekent dus dat we morgen **Fatima** gaan passeren op weg naar **Santiago de Compostela**.

Morgen dus ook weer een nieuw filmpje met informatie over het vervolg van de route.

Een fijne avond allemaal en tot morgen.

Truus

