

Helaas.... we hebben niet veel tijd

Parijs is één van de leukste steden voor een weekendje weg.

De Franse hoofdstad telt ontelbaar veel mooie gebouwen, gezellige stadsparken, vele leuke cafés en er is ontzettend veel leuks te doen. Het is een bruisende studentenstad met een hele gezellige sfeer, zowel doordeweeks als in het weekend. Perfect voor een stedentrip dus! Wij zijn vandaag op zoek gegaan naar een aantal bekende en minder bekende bezienswaardigheden en delen hier onze leukste tips.

Bewonder de Eiffeltoren

De *Eiffeltoren* is hét icoon van de stad en staat dan ook boven in dit rijtje met bezienswaardigheden van Parijs. De bouw van de 324 meter hoge toren is in 1887 van start gegaan en twee jaar later is het officieel geopend. De Eiffeltoren werd oorspronkelijk gebouwd voor de Wereldtentoonstelling in Parijs in 1889 maar ook om te vieren dat de Franse Revolutie toen 100 jaar geleden was. Het oorspronkelijke plan was dat de Eiffeltoren een tijdelijk bouwwerk zou zijn maar nadat het al snel één van de meest bezochte attracties ter wereld werd, was dit plan snel van de baan.



Er zijn vele plekken vanwaar je de Eiffeltoren kunt bekijken. Vanaf *de Pont Alexandre-III* bijvoorbeeld.

Pont Alexandre-III: Je kunt vanaf één van de mooiste bruggen van Parijs de Eiffeltoren zien liggen. De brug is rijkelijk versierd met onder andere gouden paarden en lantaarns.

Kunstenaarswijk Montmartre en de Sacre-Coeur

Montmartre is een charmante kunstenaarswijk waar vele beroemdheden hebben gewoond zoals Pablo Picasso, Dalí en Vincent Van Gogh.

De kunstzinnigheid in deze wijk is nooit verdwenen en er hangt een romantische sfeer. Hier vind je smalle kronkelende straatjes, gezellige pleintjes en het is grotendeels autovrij.



Één van de bekendste bezienswaardigheden van Parijs ligt in Montmartre genaamd *de Sacré-Coeur*. Deze basiliek is gelegen bovenop een heuvel en is daardoor al vanaf de wijde omtrek te zien. De Sacré-Coeur is gemaakt van travertijstenen. Dit is een steensoort dat calcië afscheidt wanneer het nat wordt, waardoor de stenen zo mooi wit blijven. De binnenkant van de basiliek is gratis te bewonderen maar wil je de koepel beklimmen dan moet je entree betalen.

Struin over de enorme vintage- en antiekmarkt

Dit is een van de minder bekende tips, maar zeker niet minder leuk. In het noorden van Parijs ligt Puces de Saint-Ouen, de grootste vintage- en antiekmarkt ter wereld. De markt bestaat uit 15 verschillende markten. Je kunt haast zeggen dat de hele wijk één grote markt is. Je kunt er de meest unieke spullen en kleding vinden en urenlang struinen. De overdekte markt heet Marché Dauphine en staat ook wel bekend als het hart van Puces de Saint-Ouen. Deze markt mag je in ieder geval niet missen als je er bent. Tegenover deze markt ligt Marche Vernaison. Dit is een doolhof van marktkraampjes met Afrikaanse kunst, oude theepotten, posters en nog veel meer mooie spullen.

Aanschouw de vele meesterwerken in het Louvre

Het Louvre is het grootste én meest bezochte kunstmuseum ter wereld en een van de belangrijkste bezienswaardigheden van Parijs. Het is onmogelijk om alle kunst uit het museum te zien want daarvoor zou je zo'n 100 dagen

nodig hebben. Het Louvre toont meer dan 35.000 stukken, verdeeld over acht enorme afdelingen. Dat is ontzettend veel, maar het museum telt ook nog 460.000 objecten die buiten het zicht van bezoekers staan!

Het bekendste werk dat hier tentoongesteld staat is de Mona Lisa van Leonardo Da Vinci. Ook het wereldberoemde beeldhouwwerk Venus van Milo en Het vlot van de Medusa kan je hier bewonderen. Niet alleen de kunst maar ook het museum zelf is adembenemend. Het Louvre is oorspronkelijk een kasteel dat werd gebouwd in de 12e en 13e eeuw. Buiten staat de glazen piramide, die in 1985 gebouwd is en het Louvre nog beroemder heeft gemaakt. Dit is één van de vier ingangen van het museum.



Het Louvre wordt dagelijks door, schrik niet, zo'n 15.000 mensen bezocht. Gelukkig is het erg groot en zal je niet echt snel last hebben van drukte. Er staat alleen wel permanent een rij om de Mona Lisa te mogen bekijken. Er staan ook standaard twee rijen voor de ingang. We hebben natuurlijk geen tickets gekocht, helaas geen tijd deze keer.

Wat jammer nou, dat we maar een halve dag hebben om rond te kijken en te genieten van al het moois.

Er is nog zoveel meer te zien.

Nog even een bezoek aan een terrasje in Montmartre en dan moeten we weer verder...

